

***Vanaf nu is mijn leven van mij***

*Vanaf nu is mijn leven van mij  
Ik Sta in mijzelf  
Ik sta in mijn kracht  
Ik maak een einde aan de nacht*

Ik droom nieuwe dromen  
Van wat nog gaat komen  
Mijn verlangen krijgt vleugels  
Bevrijd van haar teugels

*Want ik wil leven  
Heb zo veel te geven  
En mijn verlangen leid mij  
Naar waar ik zal gaan*

*Vanaf nu is mijn leven van mij  
Ik Sta in mijzelf  
Ik sta in mijn kracht  
Ik maak een einde aan de nacht*

Mijn liefde hield mij vast  
in een dienend verlangen  
Diende vooral andermans belangen  
Maar nu is ze vrij  
Mijn leven is van mij

Ik zal gaan met de wind  
En jou neem ik mee  
Met wapperende haren  
Genieten van de zee

Ik zal op paarden rijden,  
Mijn hart, mijn ziel, mijn stem  
bevrijden  
Ik zal muziek met je maken  
En me door jou laten raken

We zullen lachen en vrijen  
En van een berg af glijden  
Vrij en vol leven  
En alles geven

*Want ik wil leven  
Heb zo veel te geven  
En mijn verlangen leid mij  
Naar waar ik zal gaan*

*Vanaf nu is mijn leven van mij  
Ik Sta in mijzelf  
Ik sta in mijn kracht  
Ik maak een einde aan de nacht*

Conny 5 juli 2014

